

דברי חיזוק מכ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א לעילוי נשמתם של 45 קדושים וטהורים זצ"ל באסון מירון, ונפגעי חסידות קרלין, ולעילוי נשמתם של כל נפגעי הקורונה, הטרור והטילים רח"ל, ולרפואתם של כל הפצועים.

האם זה פלא שהאסונות פוקדים רק את הציבור החרדי! הגיע הזמן להסיק את המסקנות!

אליך, אברך יקר!

ברוך השם, זכית להיות בצבא השם יתברך. זכית לתורה. זכית למשפחה חרדית. חרדית על דבר השם. להיות ת"ח, רב, ללמוד שעות רבות כל יום במסירות נפש, זה לא דבר של מה בכך. זה כרוך במאמץ ועבודה קשה. כמובן, שגם עבדת על המידות ויראת שמים. שזה העיקר, מכיון שכמו שכתוב בתיקוני הזוהר (דברים) "אם אין יראה, אין חכמה. בלי יראה אי אפשר להשיג את אמיתת חכמת התורה. היראה היא הגונזת בה את החכמה".

אבל מה, לא נתת מספיק חשיבות להיזהר מהאויב, הכי גדול והכי מסוכן שיש. היצר הרע, מלאך המוות. הוא אורב לנו בכל דקה ודקה מהיממה. ויש לו רק מחשבה ומטרה אחת, והיא, איך להרוג את האדם, ולאבד אותו גם מהעולם הזה ובעיקר מהעולם הבא, ולא פחות מזה! איך? מחטיא, עולה ומקטרג, ומבקש רשות להרוג. והרבה פעמים, רח"ל, הוא מקבל את הרשות הזאת. הסי"מ, היצר הרע, רואה לפניו אברך משי. מה לעשות? איך להחטיאו? שיחלל שבת? או איזה עבירה חריגה? הוא יודע שהוא לא יצליח בדרך הזאת. אבל הוא, הסי"מ, היצר הרע, חכם מאוד. זאת העבודה שלו, שהוא עושה אותה בנאמנות. נכון, שקוראים לו מלך זקן וכסיל. אבל אם תלך לבית הקברות, תראה שהוא נצח את כולם. במה הוא חכם? הוא יסחב אותך לגיהנום דרך אשתך. אשתך הצדיקה שהולכת עם פאה פרוצה ומתקרבת עבודה זרה. אין דבר כזה פאה כשרה! וכך חולפים השנים - אתה ממשיך להתמיד בלימודים, ואשתך ממשיכה להתמיד לחבוש פאה ולשרוף לך את הנשמות. הדבר הפך לנורמה. כולם עם פאות. אז מה? צריך להתקדם עם הזמן, ישנה כעת "אופנה חרדית", שהאיש רוצה "להרגיש טוב עם עצמה", וכל השאר היא חושבת, שזה לא הבעייה שלה. כמו החטאת הרבים למשל.

הגה"ק ר' הלל מקאלמיה זי"ע כותב ב"שירי משכיל": "וגורמים להבעיר יצר הרע בלב רואיהם, ועל ידי כך הולכים מעט מעט מדת יהודית, מדרכי הצניעות, ומשנים מדרכי האמהות הכשרות - להתקשט אף בפאה נכרית...".

החתם סופר ציוה לכל זרעו וזה לשונו: וגם בפאה נכרית אני אוסרכם באיסור גמור. הוי ידוע שימנהגי חבישת הפאה החל מגזירות, לצאת בגילוי ראש, וכן בהשפעת תנועת ההשכלה, ובמשך השנים נשתכח המקור לימנהגי חבישת הפאה, ובוודאי שעלינו לחזור למנהג אמותינו הכשרות.

אברך יקר, כתוב ב"זוהר הקדוש": "מי שיש לו בושתי פנים שמתבייש מהמלך העליון, שלא לעשות עבירה שבאה לידו, בשביל יראתו ובושתו מהקב"ה, נחשב לו כאילו בזכותו נברא העולם, כי הוא מגביר את מידת החסד בעולם ומחדש בריאתו בסוד מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית". האם אתה מרגיש שיש לך בושתי מהקדוש ברוך הוא? הפאה היא פריצות, והיא מתקרבת עבודה זרה (ספר: הישכם אוהבים את ה'). **שניכם "כורעים לבעל" וכל הבית בטומאה. נחשב שעברתם כבר על עשרת הדברות** (ילקוט מעם לועז - יתרו).

כל התורה היקרה מפי שאתה טורח ללמוד, כל התפילות שלך, הכל הולך ישירות לס"א ומגבירות את כוחות הטומאה - כל עוד שאשתך הולכת עם 150,000 שתי וערב על הראש (ע"ז), כמניין מספר השערות שבפאה שלה. על זה צעק מרן הרב שך זצוק"ל - לסגור את הכוללים, לא ללמוד תורה. אין לזה שום ערך ורק נזק, אם האישה הולכת בפריצות ופאה, הכל הולך לס"א. אבל, אברך יקר, כידוע, כל עוד שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. אתם יכולים לעשות

תשובה. לשרוף את הפאה של אשתך, ולבער עבודה זרה מעם ישראל.

כתוב בתהלים ובתיקוני הזוהר "**הקדוש ברוך הוא קרוב לכל אשר יקראו באמת**, הקדוש ברוך הוא קרוב להם ומקבל את תפילתם. הקדוש ברוך הוא צריך את לב האדם, שיאהב אותו בכל ליבו. ורצון טוב של האדם חשוב לפני הקדוש ברוך הוא יותר מכל הקורבנות והעולות שבועלים. כיון שאדם רצה לעשות תשובה אין שער בכל הרקיעים שלא יהיה נפתח לפניו". יכול להיות שיהיה לך קשה. אתה רוצה אישה נאה. אולי אתה לא אוהב אישה עם מטפחת. לחץ משפחתי, האישה מסרבת, החברה וכל השאר. ואם יש אישה שרוצה מטפחת, ובעלה מסרב, שתגיד לו בפירוש שהיא לא רוצה להתגלגל בכף הקלע ולהישרף באש הגהינום בגללו, ומי יודע לכמה זמן, (ראו הסיפור הנורא בהמשך). אבל אם תכבוש את מידותיך, מהבלי העולם הזה בטורח, ותתגבר ותהפכם לצד היושר, כתוב בזוהר הקדוש "שאיש כזה שכרו גדול מאוד, כי ממש גורם תיקון המידות העליונות, והוא ממש כובש את הדין ומתקנו".

לעומת זאת, אתה ת"ח, ובוודאי למדת על שחר ועונש. בוודאי אתה יודע איזה דינים קשים ועונשים מקבלים בעולם האמת על הפריצות ועבודה זרה, אשתך מחטיאה את הרבים, ועוברים על חילול שבת (הפאה מוקצה בשבת - שו"ת משנת יוסף ועוד) ועוברים על חרם בעל ה"הפלאה" שיצא עם שני בתי דינים וספר תורה ביד והחרימו את כל הנשים שהולכות עם פאות. (החרם לא הותר עד היום) ועוברים עוד על איסורים רבים. הרי זה פחד פחדים. ואם לא משכילים לחזור בתשובה שלמה, אחרי 120 השנמה האומללה הזאת תקלע לכף הקלע וגיהנום. התורה הקדושה לא תוכל להגן עליך מפני כל הפורענות הזאת. אתה ואשתך עוברים כל רגע ורגע על יהרג ואל יעבור.

לפני השואה הנוראה, הרה"ק רבי שמחה בונים מאוטוואצק זי"ע, צעק על זה שנשים בזמנו החלו לשים על המצח חתיכת עור כבש עם שערות, ואמר "שאם זה ימשיך, יבוא יום ויתחילו ללבוש פאות הדומות לשיער, ואז יקום גוי אחד וישמיד את כל יהודי אירופה!" כך דיבר לפני השואה הנוראה, וידוע שהחלה התדרדרות בעניין יהדות אירופה, גם בנושא כיסוי הראש, והסוף המר ידוע לכולם רח"ל. **הגר"מ שטרנבוך** כתב (תשובות והנהגות ח"ו סי' כ"ב), מכ"ק האדמו"ר מהרי"ד מבעלזא זצ"ל שאמר **שפריצות זו אביזרייהו דגילוי עריות, שצריך ליהרג ולא לעבור** (ועי' בתשובות והנהגות סי' ר"ס ועוד), ומביא את דברי האור החיים הקדוש ומסיים, ותמצא שהאיסור איבוד עכו"ם ומשמשיה, ואיסור הנאה מתקרובתה בא"י מדאורייתא, ועוברים בכל רגע יהרג ואל יעבור, (גר"א בדעת הרמ"א יו"ד קנ"ז, וכן בר"ן פסחים פ"ב, ועי' שו"ת מן השמים סי' כ"ח ועוד, ועיי"ש דתקרובת ע"ז חמור מעבודה זרה גופא שטמאה באוהל). **כל אישה שלובשת פאה מחטיאה את הרבים בפריצות הנוראה של אומות העולם, ונחשבת למין ואפיקורס וינים יין נסך, והרי היא כבר לא נחשבת לבת ישראל, אלא נכרית** (ספר פסק בי"ד של 71 גדו"י משנת תרכ"ו). וידוע שיש הרבה שאומרים שנוהגים לפי הרמ"א זי"ע, דעו לכם שכל מפרשי השו"ע מבארים שהרמ"א מדבר על אישה שחובשת פאה בחצר - בביתה ולא ברחוב, ולא מדובר בפאות המנוגדות לצניעות של היום, וכיום הנשים הולכות דוקא כך ברחוב. [ולדאבונינו אנחנו כבר לא מדברים על העוון החמור של עבודה זרה בגין חבישת הפאה].

הצה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע [נפטר בשנת תרפ"ז] אמר שפריצות זו אביזרייהו דגילוי עריות, שצריך ליהרג ולא לעבור, ויהודי יקר: מה תענה על זה בבית דין של מעלה, שבכל רגע עברת יחד עם אשתך על יהרג ואל יעבור, ואם לא מחיתם אתם גם נענשים על זה.

ובשמים דינים כמה פעמים עוברים בחיים על יהרג ואל יעבור. חישוב העונש הגדול: שניה אחת כפול 60 בדקה, כפול 60 בשעה יוצא 3,600 בשעה. כפול 3 שעות בממוצע ביום כפול 3,600 = 10,800 כפול 365 ימים בשנה 3,942,000 (3 מיליון 942 אלף) יהרג ואל יעבור בשנה אחת. ב-50 שנה, יוצא: 197,100,000 (197 מיליון ו-100 אלף) עבירות של יהרג ואל יעבור ב-50 שנה.

חישוב השכר הגדול: מי ששומרת צניעות מקיימת 17 מצוות עשה ולא תעשה ו-252 ציוויים של "תהא אשה צנועה" ואם מקיימת בשמחה או בצער (במאמץ) יוכל פי כמה (לפי מקורות) ויוצא - מיליארד ושש מאות ארבע עשרה מיליון מצוות בכל דקה, כפול 60 דקות בשעה = 36,840,000,000 (36 מיליארד 840 מיליון). **ליממה:** 884,160,000,000 (884 מיליארד 160 מיליון). **בשנה:** 332,718,400,000,000 (322 טריליארד 718 מיליארד 400 מיליון) מצוות צניעות בשנה. סך המצוות ב-50 שנה: 1,613,592,000,000,000 (1 קוואדריליון 613 טריליארד 592 מיליארד). וזהו השכר העצום והאדיר שהאשה מקבלת עם כל המסירות נפש שלה לכבוד הקב"ה שהתלבשה בצניעות גמורה ולבשה מטפחת, אשריה ואשרי חלקה. (ניתן לקבל פירוט בכתב).

ידוע הסיפור המפורסם של הרבנית ליכטנשטיין מתולדות אהרן שהיה לה מות קליני קשה מאוד והיא סיפרה בדיוק את כל מה שעבר עליה בעולם האמת, בין היתר היא מספרת על אישה אחת שהייתה שכנה שלה ונפטרה, ואז היא חולמת את האישה הזאת שהיא אמרה לה שהיא בגיהנום, אז הרבנית ליכטנשטיין שואלת אותה איך זה? היית כל כך צנועה, אלמנה, ולבשת מטפחת! אז האישה אומרת לה כן לבשתי מטפחת אבל היה פוני של הפאה שראו, ועל זה אני כבר 10 שנים בגיהנום, אז הרבנית ליכטנשטיין אמרה לה, אני אדאג בשבילך! באותו יום התקשרה מישהי מהמשפחה והיא שואלת אותה, כאן בארצות הברית כמעט כולם עם פאה, אני רוצה לשאול אותך מה כדאי האם ללבוש פאה או מטפחת! אז הרבנית סיפרה לה את הסיפור של השכנה, והאישה מעבר לקו מארצות הברית אמרה מה? שאני אהיה בגיהנום כל כך הרבה זמן בגלל הפאה. אני אלבש מטפחת! אז הרבנית ליכטנשטיין אמרה לה, אם את כבר לובשת מטפחת תגדי שזה יהיה לעילוי נשמת האישה הזאת ונתנה לה את השם שלה. באותה לילה היא חולמת את השכנה שלה נראית שמחה עם מטפחת כשרה והיא אומרת שהכניסו אותה לגן עדן וכל זה בזכות האישה שקיבלה על עצמה ללבוש מטפחת לעילוי נשמתה. היא נתנה לרבנית ליכטנשטיין סימנים שהכל אמת ואמרה לה מה שיקרה לה, ואכן קרה, בתור הוכחה שהכל אמת.

אנחנו רואים מתוך הסיפור הזה כמה עונשים ודינים קשים יש בשמים על אישה שחובשת פאה ועל חוסר צניעות, שהאישה הזאת היתה 10 שנים בגיהנום, והייתה ממשיכה להישאר שמה מי יודע לכמה זמן. כמו הסיפור הידוע מה"בעל שם טוב" הקדוש זי"ע על תלמיד חכם שהתגלגל בצפרדע 500 שנים שזה התחיל בחוסר דקדוק במצוות, וזה עוד לא על עריות ועבודה זרה, מי יודע כמה זמן צריכים להיות בגיהנום על עבירה של יהרג ואל יעבור. האם כל זה שווה לך? כתוב שנשים דעתן קלה [שזה גם לטובה, מכיון שאפשר להשפיע ולשכנע אותה], אבל מה איתך? אתה לומד תורה. אתה לא טיפש. אתה רואה, כמו כולנו, שנכנסנו לתהליכי גאולה קשים ומסוכנים. לא ישרדו הרבה, כפי שכתוב בנבואות. ובטח לא האשה ובעלה עם פאה ופריצות, ושאר האיסורים שכרוכים בזה. לכן, אברך יקר, תן תודה לקדוש ברוך הוא, שאוהב אותך ורוצה להציל אותך ואת משפחתך, ונתן לך לקרוא את העלון הזה. תסגור את הספרים שלך ולך תטהר את ביתך. ולא משנה בכמה מלחמות זה יעלה לך. המחיר יהיה קטן מאוד לעומת מה שמנגד - חיי הנצח שלך ושל משפחתך. כעת הכל על כף המאזניים. הקדוש ברוך הוא ממתין לנו, ועדיין מחזיק ברוסן. כל מה שעם ישראל והעולם כולו עובר, נחשב שהקדוש ברוך הוא **עדיין מחזיק ברוסן** ולא משחרר את הפורענות שאת אחריתה מי ישורנה. אל תהיה עקשן. לא, אי אפשר לטהר את השרץ. תכיר ותודה באמת, כאשר היא ניצבת מול עיניך. לכן, כדאי שתקום ותעשה מעשה, לפני שתאחר את המועד.

אמר הקדוש ברוך הוא, "קדושים תהיו - כי קדוש אני". איך נהיה קדושים? הבחירה בדינו. או שנעשה דין לעצמינו למטה ואז אין דין למעלה, כידוע, או שנצטרך, רח"ל, לעבור את הזיכוכ והצירוף של השם יתברך, או בעולם הזה או בעולם הבא, השם ישמור ויציל. השם הטוב והרחמן, יציל ויסלח לעמו ישראל ויאמר די לצרותינו - כי לכל העם בשגה.

מסר חשוב לכל יהודי ויהודי, מי לה' אלי!

הגיע מידע מכל רחבי הארץ שהורידו פאות בכמות משמעותית:

א הגיעו שמועות מאוד משמחות שהרבה נשים הורידו את הפאות וממשיכות כל יום להוריד, כמו בירושלים, בני ברק, קרית ספר, אשדוד, נתניה, צפת, ועוד הרבה מקומות בכל רחבי הארץ. **ב** בזכות קרוב ל 300 צדיקים שיצאו נגד הפאה וחתמו על כך, זה השפיע על קהילות שלמות ועל הרבה נשים. וכמו כן האדמו"רים: כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א, וכ"ק אדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג שליט"א, וכמו כן הראשון לציון שיצא בתקיפות רבה נגד הפאות הנכריות ועוד הרבה אדמו"רים ורבנים צדיקים שאמרו דרשות חזקות נגד הפאה הנכרית והסבירו שכל הצדיקים הקדמונים אסרו את הפאה כבר מאות שנים משום פריצות. **ג** צריך לדעת שכאשר משקיעים מאמץ עם כל הנשמה, הקב"ה עוזר ומראה לנו את התוצאות, מכיוון שבדינו זה רק ההשתדלות, וכידוע שהתוצאות הם רק מהקדוש ברוך הוא. **ד** הצדיק הגאון רבי דן סגל שליט"א נתן הוראה לכל התלמידים שלו שכולם יורידו את הפאות וילכו עם מטפחת. (ישנה אישה צדיקה בבני ברק שתופרת מטפחות והייתה כמעט מחוסרת עבודה כל השנה, ולפתע פתאום הגיעו גל גדול של נשים ובקשו שתכין להם מטפחות, והיא הייתה מופתעת מאוד, ושאלה מה יום מיומיהם? אז אמרו לה שהיא דן סגל נתן הוראה להוריד את הפאות, ולכן כולן באות לדרוש מטפחת). **ה** כ"ק האדמו"ר מדאראג - ר' משה רוזנפלד שליט"א (מב"ב) שיש לו לכל הפחות 500 חסידים, נתן הוראה להחליף את הפאה למטפחת, ובבת אחת כולם קיבלו את זה. **ו** האדמו"ר מקרעטשניף זי"ע מקרית גת נתן הוראה מזמן להוריד את הפאות וכולם הורידו תיכף ומיד. **ז** הרב א. זיאט שליט"א כבר אירגן 22 שריפות על הפאות, ומאות אנשים הביאו פאות לשריפה. **ח** מוסר השכל לכל האדמו"רים ורבנים חשובים, שעדיין לא זיכו את עם ישראל לדבר נגד הפאה מפני שחששו שדבריהם לא יהיו נשמעים, יקחו מוסר השכל מכל האדמו"רים ורבנים שחתמו ודיברו נגד הפאה ויראו עד כמה הייתה להם השפעה מכרעת בעם ישראל. **ט** מכאן אנחנו רואים את הפירות של הפעילות הברוכה של כל הפעילים ברחבי הארץ שטורחים ללא לאות יומם ולילה, לזכות את עם ישראל ולהשקיע את מידת הדין, ואולי בזכות זה הפורענות הגדולה מתעכבת. **י** כל אחד שידע אם יש לו את היכולת להשפיע להצלת עם ישראל והוא לא עושה זאת, יתפס בעוון העם, ויהיה לו חלק בפורענות שאמורה לגבות ח"ו הרבה מעם ישראל. **יא** אנשי אמת הם יזכו לראות ולקבל את האמת. לכן חיזקו ואימצו ואל תרפו ידיכם מכיוון שאנחנו כבר לקראת הסוף.

קווי חיזוק: 08-6913313, 03-3728430, 072-3372978

לקבלת חומר וספר על תקרובת ע"ז בשיעור הפאות:

074-7962328, 074-7962328, מנייח: 03-3077353 **למידע:** 054-8520921

ממשיכים את מבצע שריפת הפאות הבא - מספר 23

מסירת פאות לביעור בטל': 02-5810763

הרב שלום יהודה גראס - אבדק"ק האלמין בית שמש, ארץ הקודש

